



**Dit is o.a. op de nieuwe kaart te zien...**

De naam Sliedrecht is voor het eerst bekend uit 1064. Het dorp werd in 1421 door de Sint-Elisabethsvloed geheel weggevaagd; de overlevenden vluchtten naar het aan de overzijde van de rivier gelegen Overslydrecht. Alle landbezitters werd een stuk dijk toegewezen dat zij moesten onderhouden. Het dijklint tussen Hardinxveld-Giessendam en Papendrecht is 7 km lang en volgt de loop van de rivier Merwede.(BL)



## De Slierechsen Dijk in kaart gebracht

Vleede week kwam d'n Historische Verêëning met 'n nieuwigheidsdij. Wat dat wel weze mag, zal ie rap doijelijk worre. Je het 'r wel een computer bij nôôdig, mor dà zel werschijnlijk nie 't perbleem weze in deuze tijd. Lees êêt 't hêêle verhaol mor is, en klik daernae is op <http://www.historie-sliedrecht.nl/dijk/>. Op deuze website ving ie d'n hêêle Slierechsen dijk trug uit de jaere '50. 't Eêste wà je ziet, zijn kedaasterkaorte waerop aalle Slierechse weunhuize en overige gebouwe zijn getekend. De bebouwing van 't Kaoichie (Wijk A) tot de Rosmeule (Wijk D) is te zien, trewaail ok de aandere wijke aan d'n dijk nie vergete zijn. Aalle stoepe zijn zôôwaer trug te vinge.

Mor wà denk ie, nou benne d'r 'n stel leeje van de club nog is biezonder aan 't stoeie gewist met die kaorte. Bij 'n hôôp huize hebbe ze 't voor mekaor gekrege om d'r 'n foto bij te plakke, zôôdà je ken zien hoe of 'r die weuning uitzag. En ... meraokels, de koek is nò nie op! Bij veul huize staot ok nog vermeld wie of t'r geweund hebbe. Lang nie aalle huize zijn trug te vinge, mor wie weet komme d'r in de lôôp der tije nog wel meer foto's mè wie weet jouwe ouwe huis te zien. Ik zou zegge, kijk is in dien ouwe schoenedôôs en neem nae een goeje vongst is ketak op met d'n Historische Verêëning. Wie weet benne ze daer wel zô handig om je kiek d'r bij te 'febrieke'.

't Ken en mag netuulijk nie onvermeld blijve dà de klus geklaord is deur de volgende mede waarekers: Leny de Bruin, Piet de Keizer, Wout van Rees, Fred Stuij en Martin Vos. En daerbij magge me ok nie vergete Piet Stals te noeme die de kedaasterkaorte hê saomegesteld! Petjie af zou 'k zegge! Slierecht van midde vorigen êêuw is voor de toekomst vastgelege. Wat zalle volgende ginnersies smulle as ze dut waarekstuk kanne inzien. Stel ie is voor om nou zôôiets in te magge kijke van rond 1850. Ondenkaor netuurlijk! Dut ken allêên mor dankzij 't computertijdpaarek en de veule foto's die bewaord zijn gebleve in 't archief van de HVS en wie weet, jullieze schoenedôôs!

Aailijk ruimp 't maoke van de kaorte een grôôt misverstand uit de weeg. Die historische club is d'r voor ouwe mense! Ja zeker! Ze vroete in aanderande ouwe zaoke, mor daer hoof ie nie oud voor te weze. D'r wor gewaarekt met de aaldernieuwste middele en pergrammaos. Voor jongeres die intresse hebbe in hullies aage durrep en de historie daarvan, is t'r nog zat te ondekke en uit te waareke op 'n menier zôôas de al genoemde medewaarekers hebbe gedaen.

Dut bericht is ok trug te vinge op Facebook bij de groep Sliedrecht Toen en Nu HVS. Deuze groep, die bezig is met 't plaetse van fotoochies van deuze tijd en kieksies uit 't archief, telt ruim 3800 leeje. Lid worre kost niks, en iederêên mag 'r foto's plaetse. Poletieke opmaarekinge, kaarekelijke discussies en kwetsende taol en bijnaome zijn uit d'n bôôze. Meld je ok is aan! Op naer de 4000 leeje!

Besjaon