



Kerkbuurt jaren '50...

Wat een verandering heeft de Kerkbuurt ondergaan. Links Meijwaard waar velen hun eerste grammfoonplaatje kochten. Dan de zaak van boekhandel Van Wijngaarden waar Korsjonnoo een leuk vakantiebaantje had. Daarnaast de winkel van Meijer met o.a. textiel. Bij de benzinepompen garage Broere. Even verder café Schalk. Rechts de bloemen- en plantenzaak van Vergeer en voor de kerk een gebouw dat ook al verdwenen is ... (BL)

Vekansiewaarek, exaomes en diplomaos

Wat 'n spannende tijd voor aalle jonges en maider die nou in de exaometijd zitte. Iederêên die ooit 'n exaome hè meegemaakt, ken d'r van meepraote. Slaepelôôze nachte. Zwaer twijfele aa je aage kwaolitaate en gauw, gauw nog eve dut en dat opzoeke. Je zou vast gaon zakke.

Bij die middelbaore schooltijd hoorde dikkels vekansiewaarek. Dolgraeg wou ie 'n centjie verdiene, je had ommers mor 'n klaain zakgeldjie. Saome mè Jannekes gong 'k aerebeeze plukke, aareges in Dubbeldam of zô. 'k Vong 't nie leuk. Nee, niks aan. Toe 'k 't êêste mandjie in gong levere, kree 'k gelijk al op m'n kop van d'n baos. "Dut zijn gêên aerebeeze, dut is aerebaaijesáp! Je mot 'r nie in nijpe, je mò ze zachies behandle. Dut raok 'k nooit kwijt!" Toch maakte me d'n dag nog vol. Een paor gulde rijker. Behaaleve 't geld voor de pont, vonge me dà me ok echt wel 'n zaksie petat verdiend hadde. D'r bleef zôôdoende waainig over. 't Bleef bij dien êênen dag.

Ok hè me laeter is 'n paor weke bij de Merbao gewaarekt. Daer begò je, staonde rond 'n grôôte ijzere ton, met 't afschrappe van pepierwikkels van koekblikke die naer bakkerswinkels gonge of naer kroijeniers. (Jaere laeter hoorde ik dat die ton in d'n oorlog

gebruikt wier in de gaorkeuke die daer toen was.) De koeksies die trewijl gebakke wazze, gonge me inpakke aan de lôôpenden band in 'n grôôte zaol. Mè verbaozing keek 'k daer rond. Laeter vertelde m'n vaoder dat dà gebouw voorheen de griffermeerde kaarek was gewist. We mogge koeksies ete zôôveul as we wouwe. Dà deeje me. Jammer dà Janneke een paor daege laeter van top tot têên onder de bulte en puisies zat. We lache d'r nog wel is om.

Een jaer laeter gonge me as vekansiekracht bij V en D in Dordt waareke. Me moeder vong 't bekant nè zô spannend as ik zellef. Op welleke afdêêling zou 'k 't liefste komme, vroeg ze. Bel, ik zou speulgoed wel aareg leuk vinge. Of iets mè snoep. Of schrijfblokke en penne en boeke. Mor veraal wou 'k nie bij ondergoed. Toe 'k thuis kwam, stong me moeder al in d'n aareker op me te wachte. 'k Mos aan d'n overkant van d'n dijk eefies wachte met oversteke, omdat 't 'r nogaal druk was. Me moeder maakte vraegende gebaore over hoe 't was. Jaerelang hè ze lachend aangehaold dà 'k mè mor êên woord, gillend over d'n dijk, antwoordde: "Onderbroeke!"

M'n aalder-, aaldermooiste vekansiebaontjie? Dat hà 'k bij boekhandel Van Wijngaorde in de Kaarekbuurt. Op 'n dag zee m'n vaoder met 'n staole gezicht: " 'k Was bij Aort van Wijngaorde aan 't waarek en vertelde hum, dat as jij gêên schooljuffrouw zou worde, dà je dan graeg ok in 'n boekwinkel zou gaon waareke. Je kan kommende maandag bij 'm beginne!" Echt? Belnêent! Dà kon 'k nie glôôve. M'n vaoder maakte wel meer grappies en hiew me dikkels voor de gek. Mor dut was echt waer. Ongelôôfelijk. Een heerlijke tijd wier 't! 'k Wens aalle schoolgaonders leuk vekansiewaarek en ooit 'n diplomao!

Korsjonno