



Buffet staat er weer mooi bij...

Een buffet is een manier om aan gasten eten aan te bieden. Er staan tafels klaar met allemaal verschillende hapjes in een centrale ruimte. Men loopt met een bord langs de tafels en schept het eten op. Als het bord vol is, eet men aan tafel. Eventueel kan men later nog meer halen. Het eten kan heel verschillend zijn. Vooral in hotels wordt het buffet gebruikt voor het ontbijt en het avondeten. (BL)

Aokelijke loi

De mêêstes van onze stuksieslezers hen deur de jaere heen wel gemaarekt dà 'k graeg mè vekansie gaot. As 't eefies kan dan gaon m'n maot Maerte, die vroeger m'n buurman was, en ik d'r twêê keer in 'n jaer vier weeksies tusseuit. Dà doe me nou al meer as een jaertie of twaolef achter mekaor en bekant aaltijd gao me naer Noord-Aofrikao. Om 'n mietjie perciezer te weze, naer Tunesië.

Nou zelle jullie meschie, net as zôëveul mense, zegge of denke wat mot jie daer nou toch zoeke? 't Is ommers temet nog 'n derde wêreld land, dus 't zal d'r wel 'n aaremoejige bedoening weze. Lae 'k die gedachtes gelijk mor naer 't land van de faobeltjies verwijze. Wij verblijve daer in de mêêst luxe 4 of 5 sterre hotels, waer 't je aan niks onbreekt. We houwe aareg van de all-inclusive formule, waerbij je vooraf voor aal je ete, drinke en vedder vermaak betaold het. 't Eênigste waer ie bezwaer tege ken hebbe, is dà je nie bediend wor deur 'n ober of taofeldaome, mor dà je 't hêêle gebeure zellef van 't buffet mot opscheppe. As 't druk is in de eetzaol, kan 't wel weze dà je 'n hortie in de rij mò staon voordà je je aaiige aan 't lekkers kan vergrijpe.

's Oches beginne me met 'n uitgebraaid onbijt, waerbij je de keus het voor 'n tredisjenêêl 'petite déjeuner', of iets speesjaolers. Aanderande brôôjchies, bollechies en croissantjies, aal

dan nie mè gebakke (spiegel)aaiere, en netuulijk ok gekookte aaier, waerbij vaak nog onderschaaid wor gemaakt in hoevel minute dat 't aaichie gekookt wordt. Voor de liefhebbers is t'r ok 'n hêel gevarrieerd muesli maoltjie saome te stelle. Koffie, thee, poejerseklaod en appelesienesap, aamel zellef eefies tappe en dan kan 't smulle beginne, want vedders zijn d'r as brôôdbeleg verschaaijene soorte worst en kaes die je onderweeg langs de buffette op ie borrechie hê kanne laoje. Iederen dag is 't weer 'n klaain fêêsie om te zien hoe de koks en 't persenêel van de eetzaol de buffette hebbe aangeklêêjd en de eteswaere uitnôôdigend hebbe uitgestald.

Nou hen we 't afgelôôpe naejaer en kort geleeje deuze zeumer nie aareg getroffe met onze mede vekansiegangers. 't Wazze over 't aalgemêên zôôgenaomde 'Oôst-blokkers'. Man, man, wat hen we ons aaige gestoord aan dà vollek. 't Begon in aalle vroegte al azze me op de lift stinge te wachte. Een nermaol mens, en daer beschouwe Maerte en ik ons aaige onder, groet 'n aander dan toch? Je zeg toch minstes: "Goeje morrege" en je kijk d'n aander aan trewijl ie tege ze praot. Mor die gaste geve gêên kik, doen net ovve ze niks gehoord, lae staon verstaon hebbe en slaon d'r ôôge neer. Je ben gewoon lucht voor ze, tò dà ze in de eetzaol komme. Dan lijkt 't wel of dà ze betôôverd worre en lôôpe je host onderstebove om mor êêder d'r bord afgeloaje te hebbe as jij. Zôôdrao de zwemmersbar om 10.00 uur opegaot, dan dringe ze voor en zô gaot dà bij de lunch en 't diner ok. 't Zijn echt aokelijke loi!

Huib Kraaijeveld