



De opening van De Lockhorst in 1965

Om mee te kunnen praten over het zwembad in de haven moet men al een respectabele leeftijd hebben bereikt. Wie weet nog dat er twee jaar geen zwembad in Sliedrecht was? In 1964 werd 'De Springplank' aan de Jan Steenstraat geopend. Een jaar later was de opening van de Lockhorst. Nu wordt er al heel wat jaar gezwommen in het bronbad 'De Lockhorst'. Tijden veranderen, meningen over de zwembaden ook!(BL)

Tije en herinneringe veraandere

Hen jullie dat nou ok wel is? Denke dat aalles vroeger leukerder en beterder was? 't Vaal me aareg op as 'k reaksies leest van 'n ginneraosie trug over 't zwembad 'De Lockhorst'. Dà mot toch wel meraokels gewist zijn. Lekker buite van en mè mekaor geniete. Zô te leze was 't een waer parredijs. Nostalgie speult 'n grôte rol in de verhaole! In gedachte gao 'k effe trug naar 1976. Wat was 't in de maond juli meraokels waarem en drôg. De schole draaide zôdwaer 'n troperôster. Dat hiew in dat 'n grôt deel van de middag de schooldeure dicht wazze en d'r rije voor de kassao van de Lockhorst stinge. Daer stong ik ok tusse met de bedoeling 'n frisse duik te neme in 't buitebad. Nou ja, tot 'n duik kwam 't nie. Een paor zwemslaoge maoke was onmogelijk, zô druk was 't! De afkoeling was heerlijk en zô genoot 'k tò nog 'n bietjie. Dà duurde nie lang. Al gauw hadde wat leerlinge me ondekt en ze hadde de grôtste lol me onder waoter te douwe. Was effe leuk, mor 'k mos 't vege lijf redde deur zo rap as 'k kon de kant op te klaautere. In 't bad gong de pret gewoon lekker deur ...

'k Snap wel dà veul van de verheerlijking van de Lockhorst met de leeftijd van toen te maoke had, mor vraag 't is nae bij 'n ouwere ginneraosie. Wat wier een bezoeksie aan Overdiep

verheerlijkt en wat wier d'r lol gemaakt op het Kaarkerak aan 't end van de Strieweg. Daer kò je zwemme in de revier. Sommiges zwomme de revier zôôwaer over of maakte 'n zwemtochie naer 't zwembad in de haove. Tja, hoe gezellig kon 't in dien drijvende bak daer zijn. Badmêester Hommerson was streng mor rechtvaerdig. 't Kon ok nie anders. Wat 'n verantwoording droeg die man. Hoevel hebbe d'r bij die man zwemme geleerd? Op 't banksie, aan d'n hengel en laeter aan de lijn richting 't diepe. Leuk, mor ok komme d'r minder leuke dinge in de verhaole feguurlijk en somtije letterlijk bove drijve ... Tja, wà wil ie? De schepe in de haove 'verlore' wel is olie en die spoelde ok 't zwembad binne. Gevolleg was dat 'r inêene veul snorrewietze rondzwomme. En ... ja, de schippers gooide ok wel is aandere dinger overboord en dan kon 't beure dà je zôômor tegen 'n drol aan zwom. Mor gelukkig was 't tóch de pret die overheerste. 't Is mor hoe je 't meemaakte om kleur te geve aan de laetere nostalgische verhaole.

Aalle tije hebbe zô d'r leuke en mindere herinneringe. Wat wordt 'r nou vaak afgegeve op 't Bronbad. Vroeger was 't veul leukerder. Tja 't zal wel, mor hoe zalle de uitspraoke over 't overdekte bad zijn bij de vollgende ginneraosie? Ik denk nie veul anders as nou de reacties over 't buitebad. Jongeloi van nou zalle evegoed mè nostalgische gevoeles trugkijke naer hullieze lol en pret in 't Bronbad. Zô zie je mor weer ... Hittegolleve komme van tijd tot tijd trug en herinneringe ophaole doen we laeter wel. Ik wens ieder 'n mooie veddere zeumer toe en de gedachtes d'r aan mor weer goed opslaon, hee!

Besjaon.