



De dijksynagoge te Sliedrecht

Samen met de joden uit Sliedrecht, Giessendam en Hardinxveld werden synagogediensten. Eerst bij een van de leden thuis, later in een oude wolspinnerij (Maranathagebouw). Vanaf 1845 in een eigen synagoge. De kleine gemeente – circa 50 mensen – was al behoorlijk ingeburgerd. De leden waren echte dorpsbewoners geworden. Ze spraken de taal van de streek, hoewel er joodse woorden door gegoooid werden.(BL)

De Jodekaarek van Slierecht

't Lijkt bekant benaol as 'k kijk naer 't opschrift dà 'k bove dut verhaoltjie hè geschreve. Maor wij, Slierechse mense, hebbe deuze benaoming suns menseheugenis gebruikt, dus laet ik 't mooi staon. 't Is een ampart gebouwchie omdat 't d'n êênigste dijksynegoge van hêel de wêrld is. 't Is beschaije van omvang, maor hêel interesant en 't is hêemel kompleet, krek zôdas een synegoge hoort te weze. Hij is al hêel oud; wier in 1845 opgericht voor de toen in Slierecht en Giessendam weunende Jode die d'r aage hier al meer as 50 jaer gevestigd hadde. Hij deej as zôdaonig dienst tot 1920. Daernae wiere de dienste beaaindigd weges gebrek aan Joodse manne. D'r mosse naomelijk minstes tien Joodse manne bij de gemêenschap zijn, wouwe de dienste voortgang mogge vinge, dat noemde ze 'minjan'. Tot haaleverwege d'n Twêede Wêrldoorlog was 't een Joods bedehuis. Daernae is jammergenogt d'n inventaoris grôotendêêls geslôopt en is 't gebouwchie in vervaal geraokt. D'r was ommers gêen Joodse gemêenschap meer. Sund die tijd is 't voor verschaaijene doele gebruikt. D'r het een jutezakke maakerij, een groenteboer en een timmerman in gezete. In de jaere '80 van de vorigen êeuw wier vanwege de dijkverzwaering de slôop van 't gebouwchie gepland. Gelukkig is 't zôoveer nie gekomme. In 1994 is de 'Stichting Dijkssynagoge' opgericht om de

slôop te verkomme. 't Zou ok een herinneringscentrum voor de verdwene jode uit onze durrepe worde. In 1997 is 't vervaalle gebouwhie deur de stichting opgekocht. Toe is 'r nog êene keer Chanoeka gevierd, 't Joodse lichiesfêest. 't Fêest van de overwinning van 't licht op 't donker. In 1998 is 't bouwsel in stukke gezaogd en opgesloge bij een resteraosiebedrijf met 't doel om 't laeter 80 meter veerderop weer op te gaon bouwe. 't Interieur van de synegoge is afkomstig uit een voormaolige synegoge uit Zaltbommel. Nou, de stichting mag t'r mè recht trots op zijn dà ze dut inisjetief hebbe genome. In oktober 2003 is de synegoge overnieuw ingewijd en een beschaaije Joodse gemêenschap gebruik 'm maondelijks, of op de Joodse fêesdaege voor 3 funcies stoelend op 't Joodse gelôôf. 't Mag echt een paereltjie aan d'n dijk worde genoemd. Wat staot 't daer weer permantig te glimme. Tegewoordig wordt 't regelmaotig gebruikt voor 't houwe van lezinge en meziekuitvoeringe. D'r is ok een leerzaome expesie te vinge over de geschiedenis van de Joodse inweuners van Slierecht en Giessendam, en een beschaaije bibletheek. 't Is ok 'n hêel aerdige lekaosie voor 't voltrekke van een burregerlijk huwelijk. Jaerlijks doet de stichting ok mee met de Ope Monementedag en d'r zijn ok vaste ope daege. Ieder weekend van de maond, op zaeterdag en zondag is 't ope van 14.00 – 16.00 uur. Wà fijn dat 'r veul belangsteling voor is uit 't hêele land, en zôdwaer uit 't buiteland!

Jan van der Vlies