



De Staatsliedenbuurt werd in de jaren '50 gebouwd, vlak na de wereldoorlog toen er grote tekorten waren aan betaalbare woningen. De wijk ligt tussen het centrum van het dorp en de A15. In fase 1 zijn inmiddels 77 appartementen, 18 beneden- bovenwoningen en 15 eengezinswoningen gerealiseerd. Als de nieuwbouw in fase 2 klaar is, bestaat de Staatsliedenbuurt uit 232 huurwoningen en 193 koopwoningen.(BL)

## **De rinnevaosie van de Staatsliedebuurt**

Ik ben al ruim 52 jaer van 't dijsie, mor kom nog allevel veul in Slierecht, omdà 'k t'r familie hè weune. Ik rij bekant aaltijd deur de Rembrandtlaon, en op weg naer de familie peseer 'k dan de Staatsliedebuurt die linksweg is gelege op d'n binneuitbraaiding. Omdà 'k in de Troelstraolaon, de Dr. Schaepmanstraet en de Cort van der Lindelaon hè geweund, hè 'k netuurlijk nog aaltijd bezondere interesse in dà buurtie.

't Roep hêël veul nostalgische herinneringe op. Ik weunde d'r van ongeveer m'n 10<sup>e</sup> tot m'n 19<sup>e</sup> jaer. Dà 's een periode i je leve waer ie hêël veul nieuwe ervaeringe opdoet. Je speelt 'r mè vriende, je gaot 'r op de laegere school, je maok 'r je pubertaait deur, je krijg voor 't êêt aandacht voor maaisies en zô kà je nog wel effies deurgaon. 't Is aal met aal een boeiende periode i je leve.

't Doe mijn dus ok veul pijn as 'k ziet dà nou aalles is geslôopt. Ik kan netuulijk ok wel stelle dat de aaise die we hede ten daege aan weuninge stelle, staerek zijn veraanderd. We hebbe hôôgere aaise aan ruimte en weungenot. Bovendien wazze die ouwe wijke nie ingericht op de verwaareking van 't huidige verkeersaanbod, en 't meljeu speulde bij 't ontwaarepe van die

wijk tetaol nog gêên rol. Tegewoordig hebbe veul huishouwes nie êên, mor 'n paor otoos, en waer mò je die laete? Ik snap dan ok hêêl goed, ok rekening houwend met de ekenomische motieve die meespeule bij slôôp, dat 'r een compleet nieuwe mederreene wijk wor geschaepe. De nieuwe Savornin Lohmanlaon ziet 'r geweldig uit en as ze d'r in slaoge om de aandere ruimte ok zô mooi in te richte, dan is dat 'n grôôte veruitgang, mor 't is onbelangrijk dat ikke 't mooi vingt. Uit gesprekke met ouwere Brijhappers hoor 'k ok niks dan lof. Ik hoop dat de nieuwe beweuners d'r nè zôôveul weunplezier zalle hebbe as ikke in 't verre verleeje hê gehad. Weune in 'n omgeving die betaolbaor en hêêmel naer je zin is, is toch ommers een belangrijk onderdêel om ie gelukkig te voele.

Ikzellef ben al twêêenvijftig jaer weg, zôôas 'k al schreef, en nou 'k toch al 'n behoorlijk bietjie op leeftijd begin te raoke, kom ok wel-is ter spraoke waer we onze ouwen dag wille deurbrenge. Dan komp 't gesprek bekant aaltijd op de Staatsliedebuurt terecht. As t'r in de toekomst nog weunmogelijkheeje zijn, overwege we tóch nog om trug te gaon naer Slierecht. Of 't 'r ooit nog van komt zal de tijd wel lere. Niemand weet hoe de toekomst d'r uit zal zien, en ik weet ok nie of t'r huize komme die leveslôôp bestendig zijn. Afijn, dà zie me dan te zijner tijd wel.

Piet van Grietjies