



**Pensionaado's op hullieze banksies ...**

### Leugenbankje

Velen zullen het nog wel weten. Op de plaats waar nu het Merwedeplein ligt, was vroeger naast schoenenzaak van Van Mourik de Boerenstoep. Iets verderop stonden de Gereformeerdeschool en het woonhuis van de hoofonderwijzer. Misschien zijn er nog wel gepensioneerden te vinden op de bankjes van het plein die vroeger in een bankje van genoemde school zaten. Veel herinneringen worden er zeker opgehaald.(BL)

### Mooi weer, met 'n lillijk verhaal

Met aal die mooie daege van de zeumer zitte me geregeld met 'n hêël ploegchie pensionaado's op de daervoor bestemde banksies. Wij, dà zijn 'n stellechie gepensjenerdes die nie achter de geraoniums zijn weggekrope, mor lekker naer buitene gaon as de weergode gunstig gestemd zijn. Dut jaer magge me nie klaoge, en de weersveruitzichte voor de kommende week die magge d'r ok weze. 't Is 25 augustus trewaail dà 'k dut schrijft. Dus eer dat u hier kennis van neemt, kan 't wel weer ouwe wijve regene. Niks is ommers veraanderlijker as 't weer. As 't nie aals te hêët is, dan kà je ons vinge op 't Maarewedeplaain. Voor wie nie weet waer of dat is, dà 's 't plaain voor de HEMAO. Daer is de leste maonde hêël wà verspijkerd. Eêst wier de Hemaio in 'n nieuw jassie gestoke en kwam d'r 'n personelift aan d'n achterkant bij de Jumbo. À 'k nou daer m'n boodschappies mò doen, dan lôôp ik eefies deur de Hemaio en gao 'k met de lift naer beneejene en lôôp dan zô de Jumbo in. À 'k m'n inkôôpe gedaen het, maok 'k in tegegestelde richting gebruik van de lift. Voor mijn is 't 'n hêële vebetering. De leste tijd kree 'k nogaal is aokelijke duizeling trewaail dà 'k die

naore, lange trap op- of afgong. Dà wor veroorzaakt deur m'n lêêge bloeddruk. Je zou temet flaauwvaalle, en je bêêne of, nog aareger, je nek breke as ie je aage nie gaauw genogt aan de leuning kan vastgrijpe. De leste tijd is t'r hard gewaarekt aan de reaolisering van de Action. Die zal de peblikstrekker motte worre van d'n hêêle Kaarekbuurt. De verwachtinge zijn hôôggespanne en wij hellepe hope dat 'r dan aaindelijk weer is 'n bietjie lôôp in ons ouwe winkelcentrum komt.

As 't hêêl mooi weer is, en de temperatuur bove de 25 graeje komt, dan verkas onze ontmoetingsplek naer de banksies aan de Singel. 'k Schrijf hier espres Singel, nog liever zou 'k Maarewesingel schrijve. 'k Hè nooit kanne, of liever gezeed nie wille, wenne aan Odderjon Volleker Singel, trewaail Odderjon toch ok nog 10 jaer m'n brôôdheer is gewist. Nou, met de 2<sup>o</sup> hettegollef van de zeumer, beurt 't wel-is datte bekant aalle banksies bezet zijn. Aailijk kà je mor mè z'n driechies fesoendelijk zitte op zô 'n banksie. Weges de drukte zitte me nou af en toe mè z'n vierties. Twêê zitte d'r dan mor met êênen bil op d'n bank en daer krijg ie op z'n Slierechs gezeed al gaauw 'n blekreet van. Zôôdoende komp 'r verlôôp onder de 'vaste bezettinge' en komme d'r nieuwe vertellinge van aanderes aan d'n orde. Wà me de leste jaere veraal ok opvaalt is d'n hoeveulhaaid aan rolstoelers, of meschie beter gezeed scootmebielers, die d'r aage ok rond en tusse de banksies begeve. Dà zijn toch meraokelse vebeteringe voor haalef of hêêle invalide mense die host nie meer uit de voete kanne. D'n oplettende lezer zal wel denke: waer blijf dà lillijke verhaol uit d'n aanhef nou? Dà kom 'n aandere keer, 'k weet 'r 't rechterste nou nò nie van.

Huib Kraaijeveld