



Weer ontmoeten in de Kerkbuurt...

Voorjaar 2020

't Was een natte winter. D'r is amper kou gewist. Ok gêên ijs, snêeuw of gladdighaaid. De gemêente is met een grôte baareg wegezout blijve zitte. Zou dat nou nog een bietjie strooibaor blijve? Of zou dat de kommende winter êene grôôten bonk geworre weze? En wat doch ie van d'n ijsbaon, hêel de winter sting d'r een plons waoter op d'n ijsbaon van hier tò gunter, maor gêên vluusie ijs, hêemel niks. Aamel regene, hêel de winter deur. 't Hiew nie op. Sturrem hè me ok nog gehad, code oràje, zôôwat rôôd.

Zô'n bietjie haalef febrewaori wier 't drôôger weer. En toe 't zonnechie kwam, kwam d'r een verrassingksie uit Chinao. Zô af en toe een Chinees happie gaot 'r wel in, maor dut was 'n soortement van een griepie waer we nò niks van wisse. Covid-19 Coronaovirus wier 't genoemd. Hêel aareg besmettelijk, zeeje ze. In maert wier 't nog serieuzer. Toespraoke op tillevisie van hôoge baoze die kwamme vertelle dà me uit mosse kijke en afstand vâ mekaor houwe. Nou zijn we een vollek van schôôlmêesters en domenees schreef Erasmus in z'n boek De Lof der Zothaaid. Zeg maor een bietjie aagewijs zô af en toe. We wete zellef wel hoe of 't mot. Onderlest was t'r een grôôt dêel van de menshaaid in 't weekend weze wandele op 't strand en in de bosse. De vollegenden dag kregte we te hore van de regering dat 't afgelôope mos weze. Nie meer dan twêê of drie teglijk de straet op. We zijn gewaorschouwd. Azze me nie luistere wille, worre we opgehokt: thuis blijve.

Toe wier 't end maert voorjaer. Nog wel een bietjie frisse wind uit 't ôôste of uit de noord, mor 't zonnechie scheen. De willegebôôme wiere geknot en 't gras is grondig deurgehaarkt mè zô 'n mechientjie, een verticuteur hiet zôôn ding, 't waarekt wel goed zà me mor zegge.

Onderwaail leg aal m'n vrijwilligerswaarek wel stil. Een lege agenda. Thuis een bietjie klusse. D'r leg nog een lijsie van wà 'k aal jaere mò doen. As we maor gezond magge blijve redde we 't wel tò begin juni. Wel hêêl ampart deuze tijd. Schole dicht. Waainig oppasse. Gêên klaainkaainders over de vloer. Aareg rustig zôôgezed. Een bietjie meer leve in de brouwerij ving 'k toch leuker.

Laen we maor hope dà we mekaor me z'n aalle weer gezond en wel kanne tegekemme in de Kaarekbuurt of waer dan ok.

Zeun van Sjorse