



### **Lang zal die leve ...**

Onderlest vierde 'k m'n 70<sup>e</sup> vejaerdag: weer 'n mijlpaol, hoera, hoera. Eên van m'n vriendinne vierde die as heur 69<sup>e</sup> + 1 vejaerdag, mor manne zijn meschie ietsies minder gevoelig Jaocob te zien. 70 is de leeftijd van Jaocob, zôôas 50 die van Aobraham is. Uitgebraaid viere is voor ons met de femilie, vriende en met iederêên die me nog meer hà wille gelukwense. Pech dus. Aal onze vriende en 'n grôôt dêel van de femilie behore tot de êên of aore risicogroep. 't Risico dà zô'n fêêsie de naesleep zou krije zôôas Braobants carnaval - tig coronaobesmettinge d'rbij – wou aailijk niemand lôôpe. Gêên Wijn, Vrouwe en Gezang dut jaer. Nou ja, 'wein' dà pas al jaere nie meer in ons suikerdieet, 'weib' gao mêêstal nie meer zonder viaograo en 'gesang' zijn ouwerwete

cd'chies mè meziek uit de jaere 60. Ouwewets, want vendaeg d'n dag stream ie je meziek. Gêên gaste dus.

Omdat onze kaainder en klaainkaainder wel de hêêle coronaotijd gewoon bij ons over de vloer bleve komme en ik voor m'n klaaindochter weer m'n diplomao 'bovemêêster' van de zolder haolde, kwamme ze nou ok gewoon fêêst viere. Aal met aal wel 'n intiem fêêsie. We keke o.a. fillempies. 'n Paor jaer trug digitaoliseerde me onze fillempies. We wazze destijds – begin jaere 80 – best mederren, want 't wazze fillempies mè geluid. 't Was leuk voor onze zeuns d'r aaiige weer is dik 30 jaer jongerder trug te zien. En voor de klaainkaainder grappige beelde van d'r vaoder uit de tijd dat ie nè zô oud was as hullie nou zellef zijn. En opao - kijk - die had toe nè zô'n baerd as papa nou! En toe kwamme ze in beeld: de ouwers và m'n vrouw, die và mijn; onze zwaoger en massao's tantes en omes. Ouwe mense die onze (klaain)kaainder aallêên van fotoochies in 't femiliekabinet kanne. Aallemael uit de tijd, zôôas dat zô keurig hiet. Zellef hadde me aaltijd wél gelegenighaaid afschaaid van ze te neme. Dà 'geluk' is in deuze tijd lang nie iederêên gegund. Wà zeur ik dan over 't fêêsie van m'n 70<sup>e</sup>? Nog eve en dan is 't aamel uit gecovid-19 en dan kanne we 't (wat kanne? ZALLE!) we 't weer inhaole. Zeuventig ...'t het ok 'n voordêel; 'k mag nou naer 't 70+ kôôpuurtie bij de supermarte en nie aallêên bij die vroeger veraal op de klaaintjies lette. Wel vroeg op; mor ja, 't is en blijf 'n kwestie van Geduld.

Gert