



't Lekend wel 'n end zonder end ...

Op de kalender sting dattet 8 maai 2019 was. Let wel op 't jaertal! Daervoor was 'k al in april op het gemeenteketoor gewist om een brief op te haole waermee 'k een keuring aan kon vraege. M'n rijbewijs zou in jannewaorie 2020 verlooep en je kon 'r mor vroeg genocht bijweze om 'n onderzoek te ondergaon. In maai dus naer keuring. Saome mè Korsjonnaos. Aailuk viel de keuring me goed tege. Buite 'n paor vraege en handeling vongk dà t'r mor waainig aandacht à mee besteed wier. Of d'n keuringsarts de pepiere digitaol mos opsture of dà'k dà zelluf zou doen. Nou ja, ik hiew 't mor op het leste ... en dà'k hè gewete...!

Korsjonnao kon binne 'n paor weke d'r rijkaortie al ophaole bij de gemêente en 't bericht an mijn bleef mor uit. Hoevel keer 'k naer de brievebus ben gelôôpe om te kijke naer 'n bevrijend antwoord, ze benne niet te telle. Ondertusse begon de tijd te dringe. Onze vekansie naederde en we wazze van plan met d'n oto van huis te gaon. Nou ja, dá rijbewijs gold dan nog een hortie, mor toch begon 'k me zurrege te maoke. As 't lang zou dure zou Korsjonnao d'n trugraais in d'r êêntjie motte rije. E'n zwaere opgaof! Wachte en belle naer 't rijbewijzeketoor mor gêên uitslag.

Nôôd breekt wet en dus in november mor de weg op naer het vekansiedoel. We wazze al blij dá'k op de heenraais m'n stêêntjie nog kon bijdraoge, mor wazze bang dà'k op de terugraais nie meer achter het stuur zou magge. En zô zou 't ok verlôôpe. Ondertusse wazze de pepiere dan rond de Nieuwjaer toch nog angekomme, mor dan in Slierecht. Mosse gescand en naer ons vekansieadres gestuurd worre. Of 'k mor effe trug wou komme om m'n ôôge nae te laete kijke. Nou dat gong dus niet. We zatte intusse midde in de Lock-Down. 'k Kreeg nog wel een bietjie uitstel mor daer ha'k ok nie veul an.

Uitaindelijk zijn we thuisgekome met 'n prima sjofeur achter 't stuur en laete we nou 'n paor daege nae thuiskomst 'n brief op de mat vinge da'k zô gauw mogelijk naar d'n ôôgarts mos gaon. Ik kreeg daer 'n goed onderzoek. Om 'n lang verhaol kort te maoke. Nae 'n paor weeke, ondertusse juni 2020, kwam 't verlossende bericht. Ik kon m'n rijbewijs ophaole. Mor 't hiew niet op dá wier dan eest end juli 2020, want 't gemeenteketoor zit as klap op de vuurpijl ,met 'n coronaperbleem! Weet je nog 8 maai 2019 begon 't aalmel !

Bas Lissenburg