



Krommestoep

Messi in de Krommestoep

Vleeje week was 'k lôôpende onderweeg naer de supermart. Zie 'k daer opêens wà tekeninge op de tegels. Wà leuk! Dà deej 'k vroeger ok zô graeg. Eve kijke hoor. Een poppechie waerbij geschreve staot Dummy Mummy. In aanderande kleurties zijn d'r nog 'n paor stoeptegels vol gekleurd. De tekenaer mò wel veul geduld hebbe, want 'r is naauwkeurig gewaarekt. Vâzellef gao m'n gedachte trug naer vroeger, naer 't op straet speule in de Jan Stêênstraet. Hinkhokke, stoeprende, wegkruipie en knikkere. Hoeneer zie je nou nog touwchie springe of tiksie-is-'m? Nooit is 't meer balle- of tolletijd.

Een paor daege laeter lôôp 'k daer weer. Oh, nou zit 'r 'n knullechie te tekene. Hij zit op z'n hurreke, mè z'n rug naer me toe. Hij is bepaold ok gek op voebal, want hij het een rôôd- blaauw gestreept shirtie van Barcelonao aan waerop staot Messi. "Ha Messi, wà maok ie 't mooi hier." Hij draai z'n aaige om en zeg hêêl beleefd: "Dank u wel, mevrouw." Gelijk gaot ie weer vedder aan z'n kunstwaarek met ijsies en glaosies met 'n rietjie. Zôôwaer een zitjie met 'n parresol en een zonnechie. Wà ken dat jong tekene, zeg. 't Lijkt wel een

stripverhaol. Wij wazze ok aareg blij mè rolschaetse, een hoelahoep en een paor stelte.

Wà denk ie van d'n derde keer dà 'k 'r langs kwam? Jammer, zag 'k al uit de verte, Messi was t'r zellef niet, mor... hij hà nog meer getekend. Met hêêle grôôte letters had ie d'r nog bijgezet, in sierlijk schrift: HOERA, HOERA, FIJN, VAKANTIE!!! Zonder dat de schilder 't weet, hè 'k zô genote van z'n waarek. Joelend kwamme wij bij meneer van Dijk van de Prinses Ireneschool op de lesten dag de school uit renne en riepe ok zôdiets. We mosse welverzichtig een plant van school mee naer huis neme om zes weke goed voor te zurrege. 't Lekend of die weke d'n hêêle zeumer duurde. Toch mos ie 't toe mor doen met 'n daegchie Overdiep of 'n keer naer De Put of 't Wantijbad.

Waer Messi naer toe is? Of is tie nie êêns weg? 'k Weet 't nie. Hij het in ellek gevaal mijn ontroerd mè z'n 'streetart' oftewel straetkunst. Wie weet wordt ie laeter een beroemde graffiti kunstenaer. Zonder dat ie 't weet het ie me veul plezierige herinneringe gebrocht. Naauwelijks te glôôve, hee. 'k Hoop dat ie nog is 'n mooi vervolleg stripverhaol op straet tekent. Hup Messi!

Korrie Lissenburg