



### **Een gezellig rommeltjie deuze keer**

Van de week zatte me zôomor over vroeger te praote toe me met'n hôop foto's zatte uit de jaere 40 en 50. Over de klasse mè dik veertig kaainder. Over stilzitte met de aareme over mekaor. Leze lere met 'aap, noot, mies' en 'an en moe'. Schrijve met 'n krôontjiespen, inkpotjies en 'n inklap. Taofels lere mè z'n aalle: één keer zeven is zeven, twee keer zeven is veertien. Laeter dreune van: Groningen, Hoogezand, Sappemeer, Veendam, Wildervank, en zô. Onvergetelijke schoolraaisies naer d'n dieretuin, de Efteling of 'n speultuin. Dikkels zwemme in 't zwembad in de haove of op 't Kaarekerak. As vâzellef gonge me lachend naer de zestiger jaere. Pubertaait, vriendjies en vriendinnechies. Veul sporte, naer 't Thaoliao Theaoter en op dansles. Vekering, studere, een baon, verlove en trouwe. Wat een drukte in die jaere, mor dà gaf niks, je kon d'n hêêl wèrld aan. Heerlijk.

Trug met onze gedachtes naer de jaere zeuventig. Veraandering van baon, en de verhuizing naer 't êêste kôophuis. Nae 'n paor jaer een oto en later ok nog een caravan. Raaize deur hêêl Europao, mè twêê surrefplanke op 't otodak en een rubberbôôtjie met 'n motertie naer prachtige oorde. Veul fêêsies mè groepe vriende en campingloi. Praote in verschaaijene taole met hande en voete. Kampvure en barbecues of lekker veul uitete. Nieuwe gerechte lere kenne en recepte verzaomele. Veul steeje en durrepies worre bezocht, aaltijd mè kaorte en folders op stap. Veul kaareke bewondere en netuulijk ok veul kestele. Foto's neme en videofillempjes maoke voor laeter. Aaltijd wazze me bezig. Wat hê me genote.

De tachtiger jaere zurregde gelijk voor 'n grôôte omwenteling deurdà 'k, nae jaere in 't lêêger onderwijs, in Dordt in dêêltijd gong waareke mè kaainder van gassarrebaaijers. Dat was 'n hêêl intensieve en aareg leerzaome periode, mor veraal ok interesant. We wiere lid van d'n Historische Verêêniging in Slierecht en al gaauw deeje me daer aallebaai wà vrijwilligerswaarek. Daer leerde me veul mense kenne. Veraal de clubaevende, dagraaisies en meerdaegse raaize wazze waerdevol en onvergetelijk. Tussedeur zatte me dikkels in ons hutjie op de Veluwe. Wat hè me daer ok veul geleerd, gezien en gedaen. Oh, m'n ruimte is op. Tot 'n vollegende keer. Mor uh ... hoe zagge jullieze jaere d'r toe uit?

Korrie Lissenburg