

Ouwe krante

In ouwe krante snuffele ken aal jaere digitaol. Ok de hêêlê ouwes uit de zeuventiende êêuw. 1,3 meljoen krante van 1618 tot-te-met 1995, dà mot 'n gigantische klus gewist weze om dat aamel in te scanne. Ok krante van de voormaolige kelonies zitte d'r bij. 't Is aallemael mogelijk gemaakt deur de Koninklijke Bibeletheek in Den Haag. Meschie mot jie effe 'n kijosie neme op: www.delpher.nl, zô kè je zoeke op jaertal, decenium of hêêlen êêuw. À 'k bevôôbeld gao zoeke op Slierecht 1900-1999, dan staot 'r: 235.033 kranteartikele gevonge. Dà 's wel 'n bietjie hêêl aareg veul. D'r wazze netuulijk ok schepe die Slierecht hietende. Zô las 'k een artikel van 04-03-1937 uit De Aevendpost: 't Tankschip Slierecht van Van Ommere het hullep verlêênd aan 't Duitse oefenschip Kommodore Johnsen. Mor in 'n vollegend artikel van 09-12-1939 uit 't Handelsblad staot: Duitse onderzêêbôôt torrepedeert tankschip Slierecht. 'k Vong duzende artikele waer 't woord Slierecht in voorkomt. Zôôdoende kwam ik 't bizarre verhaol van De heks van Slierecht tege. D'r is hier gêên ruimte genogt om 't hêêlê verhaol uitgebraaid op te schrijve, mor 'k gaot 't in tillegramstijl opnotere. Mevr. V had 'n 19 jaerige bedlegerige dochter mè vetzucht en 'n zwak hôôd. Ze doch dat heur kaaind behekst was en gong naer Gurrekom om 'n zaodelmaoker, die ok aan tôôvenaerij deej, om raed te vraege en 'n tôôverdranksie. D'n êêste die naer de gezonhaaid vâ je dochter vraegt, mò je de tôôverdrank laete drinke, zee d'n wonderdokter. Trug op d'n Slierechsen dijk vroeg buuvrouw K: "Hoe gaot 't nou mè Gezienaos?" Dus buuvrouw K was de tôôverkol dà was doijelijk. Vervolleges verzon vrouw V en d'r hêêlê familie 'n smoesie om vrouw K in heur huis te lokke en op te sluite om 't tôôverdranksie toe te diene. Ze wou ok nog 100 guldies gevee aan vrouw K om de vervloeking af te kôôpe. As ie 't hêêlê verhaol wil leze mot jie eefies zoeke op De Telegraef van 07-07-1926. Mor 'k kan al wel verklappe dà vrouw K nie op d'n brandstaopel gong en dà vrouw V naer de rechbank in Dordt mos. 't Lijkt wel 'n verhaol uit de Middelêêuwe en nie uit 1926. Of de menshaaid nou veul wijzer geworre is? 'k Denk vâ nie, faobeltjies, complottheorieë en wonderdokters zijn van aalle tijje. Ik wens iederêên nog 'n gelukkig en gezond 2022.

Een Mandemaokertie