



### **Een aareg mooi pleksie ...**

Slierecht ken hêel wat mooie pleksies. Je zal 't meschie nie gemaarekt hebbe, mor d'r is t'r effe geleeje êëntjie bijgekome. Daerover laeter. Laete me êest mor is kijke naer wat 'r is en wat 'r gewist is. Om met 't leste te beginne, wà zou ie denke van de Singel? Prachtig toch aal die grôôte bôome. Ik denk dat 'r veul vingers de lucht in zouwe gaon as 'k zou vraege wie d'r wel-is zô nou en dan een Singeltjie pikt! Mooi toch, zittende op 'n banksie, zô langs het waoter van de Maarewede! Lekker geniete in 't zonnechie van wat 'r aamel afspeult op 't waoter. Kanjers van schepe en ok plezierbôôtjies en dan te wete dat 'r een hêel hortie geleeje ok nog een strandjie aan d'n ôostkant van de Singel was. Hêel wat lezers zalle d'r aaige dat nog wel kanne herinnere. 't Deltaoplan het 'r nae de Waotersnôod een end aangemaakt deur de waoterhôngte op 'n aander paail te brenge. Aal met aal blijft de Singel de moeite waerd voor 'n lôopie. Nou we 't toch over 'n strand hebbe mò 'k opêens denke aan de tijd dà me ok 'n prachtige gelegenighaid hadde an 't end van de Strieweg. 't Kaarekerak was 'n veul bezochte plek. Aailijk was 't een verlaete febrieksteraain. Bij mooi weer kon 't 'r knap druk weze. In laeter tijd het de indestrïe (IHC) 't teraain weer truggenome. Gelukkig is de Lockhorst d'r voor in de plek gekomme.

Een leuk pleksie van vroeger was ok de speultuin op Baonhoek. De baos d'r van was Doodewaard. Een vriendelijke man die de waaind d'r goed onder had. Wat kò je daer lekker vanaf een verhônginksie langs een kaabel omlêg glije, mor 't mooiste vong 'k toch wel 't voelveldjie met echte doele. Zô zal iederêen nog wel herinneringe hebbe aan fijne plekke uit de kaanderjaere. Bij mijn staot op nummer

êên aaltijd nog d'n driehoek tusse de fietspaoje en langs de Rijksweg op de Kaoi. Hêel wat schoene en klompe zijn daer verslete. Vedder kan elke lezer(es) d'r in gedachte nog wel wat andere leuke Slierechse pleksies aan toevoege. Nou over dà pleksie dat 'r bijgekome is. Meschie hè je 't aal gemaarekt? Aanders zà 'k 't hier eefies vertelle. 't Gaot over ons verhaoltjie dà je nou aan 't leze ben. Aal 'n pôôs wazze de stuksies wat ingekrompe en dà vonge we jammer. Een hortie geleeje is 'r 'n gesprek gewist en wier d'r beslote om de diëlectverhaoltjies weer in volle glorie een mooi pleksie trug te geve. As dat gêên goed nieuws is in 't nieuwe jaer weet 'k 't ok nie meer. We begonne met 'n mooi pleksie aan de Singel en aaindige met 'n kieksie gemaakt in 't verleeje op die plek! Veul plezier op jouw geliefde Slierechse pleksie!

Beste wense voor 2022! Bas Lissenburg.