



Lae me perbere te posetieve

Wat een titel, zeg! Meschie snap nie êêns een echte Brijhapper wat hier staot. Dà ken best, want 't was bij ons 'huiskaomertaol'. We zijn aallebaai dol op nieuwe Slierechse woorde en dut was t'r weer êên. Nae wéer een hôp engs en tegevaallers over dat c-woord op de tillevisie kwam Besjaon met de bovestaonde zin. Van 't woord positief maakte hij een waarekwoord. Prachtig! We konne d'r aallebaai hartelijk om lache. Toe 'k 's nas wakker lag, mos 'k 'r wéer aan denke. Ellek mens het ommers wel posetieve herinneringe. Tuulijk zijn d'r voor iederêên naore gebeurtenisse gewist, hêêle aarege ok. Die nacht, in 't donker, gonge m'n gedachte uit naer vroeger. Een heerlijke jeugd, mè veul speule en sporte. Een daegchie naer Overdiep of naer de speultuin op Baonhoek. Een tentjie bouwe mè kaainder uit de straet; ieder broch z'n aaige boterhamme mee die we dan gonge ruile. Buite in d'n taail mè je vriendjie as 't hêêt was, met 'n gieter en wat lege bleksies. Een nieuwe fiets, rolschaetse. Zwemme in 't zwembad in de haove en tot je grôôte verbaozing nog wedstrije winne ok. Naer dansles in een mooie jurrek die je moeder zellef gemaakt had. Spannend! Op de MULO kreeg ie vâ meneer Karsijns een penfriend mè wie je jaerelang bleef schrijve. Mè meneer Van Dijk en de andere tenêêlspeulers uit 't CJMV-gebouw naer

een echt theaoter in Rotjieknor. Gossie, wat 'n leuke posetieve herinneringe.

't Wier nog mooier op de kweekschool. Spannende sportwedstrije en ok declemaosie van gedichte in kaareke in Gurrekom en Leerdam. Een tenêelstuk dà me zôôwaer ok in De Koepel van Bredao mogge opvoere. Wonderbaorlijk as ie zôôvel leuke en besondere dinge hê meegemaakt. De êêste jaere voor de klas mè leuke fêêste en kostelijke schoolraaisies en vemaal de contacte met de kaainders, kelegaos en ouwers. Tussedeur vollegde aanderande interessante cursusse en hobbies. As 'k 't aamel zô naeleest is 't nogaal wat. Oh, oh, laeter kwamme d'r mooie raaize bij. Duike tot bekant 30 meter in de Adriaotische zêê en heerlijk surreve bij een flinke wind.

Oh, wacht is, hê 'k 't daer pas geleeje ok al nie over gehad? Ja, dà komt 'r van as ie midde in de nacht volop aan 't trugkijke ben en je gedachte heen en weer schiete. Denk nou nie dat 't aallemael rozegeur en maoneschijn was, want 'r wazze ok ellendige, hêel verdrietige en zurregelijke ervaeringe bij, mor we zouwe ommers gaon posetieve! Wie waagt 'r ok een opsomming? 't Mag in 't Nederlans, ik vertaolt 't wel in 't Slierechs, want, oh ja, tusse aal die bezigheeje was 'k ok nog wekelijks bezig met ons Slierechse diëlect.

Korrie Lissenburg