



Groene daegchies

Deuze week was 't wel aareg veul groen waerop 'k getrakteerd wier. 't Begon al een paor daege êêder met 't voeballe. 't Nederlanse elleftal mos perbere een goeje plek te verdiene in 'n reeks wedstrijje. Te lange leste magge me ons meschie dan wel êên van de beste voeballande van Europao noeme. Ze speulde note bêêne vier wedstrijje binne een korte tijd. Ze deeje 't aailijk op de mooie groene voebalmat in Rotterdam hêêmel zô gek nò niet. Mè vlag en wimpel gonge ze naer de vollegende ronde. 'k Ben wel hêêl benieuwd hoe wijd ze daerin zalle komme.

't Mooie weer waarekte wel mee. 's Aanderdaegs sting d'r 'n ritjie in de polder op 't pergrammao. Wat 'n rust heerste daer. Aamel groen om ie heen, waer je ok keek. We zwenkte de kant uit naer de meules bij Kinderdijk en viao viao kwamme we langs d'n êêne boerderij nae d'n aandere uitaaindelijk in Giesseburreg trecht. Bij mooi weer is een tochie deur de polder aan te raeje...

Daegs daerop benne we is thuis gebleve. Jaot, waerom zou ie aaltijd 't groen vedderop zoeken as ie 'n tuin het waer de plante en struiken zôô grôôt benne dat de snoeischaer staot te springen om z'n naam is eer aan te doen. Ja, 'n opknappbeurt was hier wel op z'n plek. Gelukkig hâ 'k ok 'n meevaallertie. 't Gras was best op lengte gebleve. Nou ja, dat is de beste aageschap van kunstgras, hee. De tijd die 'k hiermee won, kon 'k besteeje aan de plante die in de graozie hadde overwinterd. Kennelijk stinge ze al te springen om de grond in te gaon. Sommiges stinge zôôwaer al in bloei. 'k Durref gerust te zeggen dat de boel mooi opgeknaapt is. Ja, as 't weer 'n bietje meewaarekt gaon we d'r deuze zeumer heerlijk van genieten.

Eêst nog mor is d'n dag d'r op effe de polder in. Neeje gêen herhaaling van êêder, mor nou wier 't een tochie voor 't lekker. As raaisdoel hadde me 't Veugelhuisie, een caffetaoriao in Blesgraef, (een mooi groen plaetsie in d'n Alblasserwaard!) uitgekoze. We hadde 't wel verdiend, vonge we. Laete we daer, gezete achter 'n vette hap, een ouwe bekende treffe. Wâ mooi om herinneringe van lang geleeje op te haole. Leuk, mor je mos wel oppasse dà je frietjie nie koud wier en je ijsie nie de kans kreeg om te ondooi. D'n êene gebeurtenis van vroeger nae d'n aandere wier gesprekstof. Leuk om dat d'r bij te krijgen. Aal met aal wete me de tijd wel in te vullen en hope op nog hêel wat mooie zeumerdaege. Die wense we van harte welgemêend iederêen toe.

Besjaon.