



## De Waotertoren

D'r komme meschie diëlectfillempies van d'n Historische Verêêniging Slierecht. Korte fillempies van historische plekke of gebouwe met 'n praotjie d'r bij in 't Slierechse diëlect. 'Een weeksie of twêê geleeje zat 'r zô 'n fillempie í m'n mailbox, zôôdà 'k is kon koekeloere hoe zô 'n fillempie d'r uit gao zien. 't Was 'n fillempie van de waotertoren, van binnene en buitene opgenome en as commentaor wier 't rijm over de waotertoren in 't diëlect voorgeleze. Dà gedicht of rijmelaorij is gemaakt deur Dirrek Bôôn, de leste machinist van de waotertoren.

**De waotertoren.** Stil stao 'k mè me grijze kop te staore en vraeg me af wà 'k toch fout deej of vekeerd. Dà ze me blijkbaor nie meer konne werdere, dat 't m'n stêêne hart tò wel hè bezeerd. 'k Hè je gelaofd, jou mè je grijze haere toe je nog 'n baby wier en op ie moeders schôôt nog drôômde. Jaot, waer blijve de jaere, nou is m'n kop zô hol as was tie dôôd. Suns 1888 gaf 'k te drinke, duzende liters strôômde deur m'n kop. Hêêl 't baggerdurrep ken daer wel in verzinke, mor nou is m'n leste druppel op. Ze hen mijn van m'n vracht verlost die 'k in liefde torste. Een vreemde toren voer nou jullie waoter aan. Mor niemand kan vermoede wat 't kostte toe 'k de leste druppel deur m'n lichaam voelde

gaon. Nou ben 'k oud en afgedankt, dà ken gebeure. Zô komt voor ieder van ons êêns de tijd dat ie mò gaon; êên vraeg nog en dan zà 'k nie meer zeure. Lae mijn tò nog 'n pôôsie aan 't Zaoigat staon.

De ontwaareper van de waotertoren was Jan Schotel 1845–1912. Jan Schotel was 'n technicus en bouwkundige, dus 'n arrechitect die nie aallêên met 'n potlôôd iets op pepier kon zette, mor ok nog is wis hoe je zôôiets mos bouwe. Z'n êêste waotertoren staot in Goudao (1883), d'n twêêde bij ons in Slierecht (1885) en d'n derde in Gurrekom (1886). In tetaol het ie 16 waotertorens ontwurrepe. Van die 16 waotertorens zijn d'r 5 geslôôpt, dus d'r staon nog 11 waotertorens van Jan Schotel aareges in Nederland. Zô 'n waotertoren, 'k vink 't 'n prachtig bouwwaarek, host 'n kunstwaarek, mor d'r zijn ok mense die daer 'n hêêl aandere mêêning over hebbe. Voor hullies is zô 'n waotertoren 'n grôôte graauwe puist van beton, een stao in de weeg, die zô rap mogelijk afgebroke mò worre. De mêêste nog bestaonde waotertorens worre omgebouwd as weunruimte of as bedrijfsketoor. Sund dà de waotertoren in partekeliere hande is, hore we d'r mor waainig meer van. Hij schijn in slechte staot te vekere, mor dà 's tò nie onherstelbaor? Laete we mor hope dà ze d'r iets moois van maoke en dat ie nog 'n pôôsie blijf staon.

Mandemaokertie