



## **Je wor ouwer pappao**

Dà kà je wel zegge, ja. En, 't lijkt wel of dat 't steeds gauwer gaot. Ooit hoorde 'k daervoor een rekenkundige verklaring. En die wí 'k ie nie onthouwe: van 't mement dà je wor gebore tò je êêste vejaerdag is dat êêne jaer 100%. Je twêêde levesjaer is dan 50% (dus dubbeld zô snel). Wor ie 50 dan is 't jaer 2% en gao je naer de 75, dan is 't al gêên 1,5 % meer. Of Ionicao Smeets, die aaltijd leuke spellechies over wiskunde schrijft in mijn krant, dut ok zô vingkt? 'k Denk het nie. Zellef perbeerde 'k wel die verklaring aan mense uit te legge. Ze keke me dan soms aan met 'n blik van 'je wor ouwer' Gert of (nog aareger) 'wat 'n gelul'.

Vendaeg wier Peter Koelewijn 82 jaer oud. De zanger en schrijver van 't liedjie (je wordt ouder pappa) dà 'k as titel vor dut stuksie gebruikte. 'k Weet nie of hij nou nog wel-is aareges optreedt. Ik zou 't knap vinge. Tegelijkertijd...wie zit 'r nog te wachte op die ouwe mense? Nostelgie? Dan weet ik d'r nog wel een paor. Soms is 't goed te beseffe dà je ouwer wordt. En 't end van 'n jaer, zôôas nou, is daer een goed mement voor. Nostelgie.

Je hoor wel-is zegge, dà vroeger aalles beterder was. 'Stierestront'- om te verkomme dat 'r weer iets Engels in m'n

stuksie sluipt-, mor zeker nie aalles. We -zeker ik- konne wel lache om Erik van Muiswinkel as tie Hans Janmaot (Centrum Democraote) persifleerde. Janmaot kwam mè mor êêne zetel in de 2<sup>e</sup> Kaomer. Omdat `r nog om gelache kon worre, viel het wel mee. Zonder pertijnaome te noeme tel ik `r nou 28 mè soms aaregere ideeë as Hans. Dus ech nie aalles is beterder as vroeger.

Trug naer Koelewijn. Bekant nie te glôôve, wat die man aamel dee. Hij zong, schreef liedjies, maakte opnaomes voor massao's artieste zôôas Connie Vandenbos, Bonnie St. Clair, Ronnie en de Ronnies, Egbert Douwe, Willeke Alberti en Louis Neefs. Was dát dan beterder as nou? Veul meziek uit die tijd wel, mor lang nie aalles. Ok de mindere gode douwde in ieder geval nie het hôôfd van hullies lief, zôôas meneer Scholte, tusse de deur van d'n oto.

Voor ons durrep, iemand die ok ouwer is geworre, is êêne Paul Koot. Nae hum z'n vertrek uit Slierecht, waer die aaigenaer was van Paul's Tapperij op de Kaarekbuurt, het ie in De Achterhoek nog kefé De Zwaon, een meseum kefé geopend. Coronao en Paul's leeftijd (toen 75) laaide in 2020 tot 't besluit 't kefé van de hand te doen. Daernae ben `k hum een mietjie uit 't ôôg verlore. Nostelgie... vingk z'n oorsprong in 't Grieks: nostos = trugkeer en algos = droefhaaid, pijn, lijje. 't Is 't gevoel iets belangrijks te zijn kwijtgeraakt.

Gert