



Een aaigegeraaide aaigenhaaimer

't Was een sombere, sturremachtigen dag. Wà zou 'k is gaon doen? Weet jie wat, 'k gaot de AZ nog is bekijke, doch 'k. Dat was 'k al zô lang van plan: echt is rustig op m'n gemaksie 't hêêle boek SLIERECHS VAN A TOT Z nog is as leesboek deur te neme. 't Was ommers al in 2006 uitgegeve, zeuventien jaer geleeje dus. Toe was t'r al jaere regelmaotig aan gewaarekt deur leeje van de Waarekgroep Diëlect van d'n Historische Verêêniging in Slierecht. Zou 'k aalles nog herkenne? Zouwe d'r nieuwe worde bij motte komme en meschie ouwe, nie meer gebruikte worde weg motte? 'k Gong lekker in 'n waareme troi en mè zô 'n lekkere omslagdoek languit op de bank zitte. Wà ken 'n donkeren dag op z'n tijd toch ok heerlijk weze. Zeker met 'n lekker baksie en een koeksie of een kaoksie!

'k Wis nie of 'k 'r goed aan deej. Meschie was 't hêêmel nie leuk. Was 't aallemael wel zô 'n bietjie bekende koek? Of zou 'k ok kans hebbe op veraanderinge, of aanvullinge en verrassinge? Nou ja, beginne mor, hee. Verrassend was gelijk al de lijst mè aalle vrijwilligers die d'r aan hadde meegedaen.

Oh ja, die en die, dà 's waer ok. En jaot, bekant daartig
bladzijje over ons aaige Slierechs. Wà leuk! Daernae komme de
woorde. Aamel netjies op alfebet. Oooh, kijk is, dat is leuk. Op
d'n êêste bladzij is gelijk al wat amparts te zien. Daer komme
al grappige gelijkenisse in woorde: aaigegeraaid, een endjie
vedder aaigenaer en gelijk daerachter aaigenhaaimer. Vandaer
netuulijk de titel. Nog mooier zou weze: Een aaigegeraaide
aaigenhaaimer as aaigenaer. Weet jie wat? `k Gao nog meer
aaigeschappe opschrijve as `k ze tegekومت. Dan mò `k wel 't
hêêle boek gaon leze, hee. Nou ja, nie aamel nou hoor.

`k Gaot is kijke bij de B. Aah, kijk is. Dà ben `k vergete: boors.
Je aaige de boors ete. Dà betekent: je aaige overete. D'r staot
ok nog een vôôbeeldzin bij. Hij het z'n aaige de boors gegete
aan de artesoep van opoes. Prachtig toch! Trouwes, 't woord
dat `r dan komt is: bôôsdouner. Dà spreek voor z'n aaige.
Bôôsdouners wete zellef denk ik wel 't beste wà ze gedaen
hebbe. Dat hoef `k gelukkig nie te vertelle. Nóg een paor
woorde die wat over mense zegge: bôônestaok, ofwel een lang,
mager iemand en wat denke we van een borziebul en
borziebeer? Aallebaai worre die omschreve as 'n ruige,
onbehouwe kèrel. Wat `r bij staot? Pieter is 'n echte borziebeer,
hij zuipt as een ketter, slaot z'n vrouw en vloekt as 'n
ketellapper. Sjongejonge, nou ben `k pas bij de B, en nou zit `k
al aa m'n taks van 2600 tekes. Wie weet tot een vollegende
keer. Dag hoor!

Korrie Lissenburg