



## **Zwaarevende Houtvoeters**

Pas geleeje vroeg `n broer v` me of `k wel-is van `t boek 'Zwaarevende Houtvoeters' van `ene Bas Bouwman h` gehoord. "Beln`ent, nooit van gehoord", zee `k nog. Z`doende ben `k op zoek gegaon naer d` boek. Zoek naer `n boek is met internet `n peuleschillechie geworre. Dat was vroeger wel effe anders. D` boek gaot over de persenaozies Bolle Piet en De Vries. Bolle Piet is `n kwaojonge die op school m` blijve totd` z'n vaoder trug is uit Sjanghai, mor d` kan wel effies dure. Imiddels was Bolle Piet d'n oudste leerling van `t schooltjie. D'r komme veul herkenbaore Slierechse dinger verbij in `t boek, z`as in de winter naer Boereklaos schaetse, ijsiekraokende jongeloi, de Wiel, de Zoutstoep

en de Selonstoep. Zôôwaer `n hêêle lofzang over de Selonstoep. Ik citeer: "De Selonstoep is zôômor nie een gewone stoep. In gêên enkeld opzicht. Hier is aalles deurzinderd van `n aaige sfeer, aaige geur, aaige coleriet. 't Mos op riet- en pannedaoke is malser en zachter; `t voetpad drassiger; de slôôt zwarter en stinkender dan in elleke andere stoep.

`t Avventuur begint als t'r een nieuwe leraer, De Vries, aangenome wordt voor 't geriffermeerde schooltjie in de Zoutstoep. Deur `n misverstand onstaot `r een knokpertij tusse Bolle Piet en De Vries die daernae twêê onafschaaijelijke kammeraods worre. Leraer De Vries had `t op z'n êêsten dag al verknald bij bovemêêster Berrekbove. Hij was vergete de les te beginne mè zang en gebed. In de vekansie vaere Bolle Piet en De Vries d'n Biesbosch in om te gaon kampere en te gaon jaoge en visse. Nae `n week vol avventure zijn ze trug in Slierecht. De Vries was ok aangenome as urregenist voor `t kaareksie in de Zoutstoep en hij vroeg Bolle Piet op `n keer om de houte hefbôôm van de blaesballeg te bediene. De Vries gao vol op `t urregel met improvesaosies op bekende deuntjies totdat ie de kop van bovemêêster Berrekbove voor `m ziet. Een kop die op ontploffe sting. Of tie maaregemiddag eefies langs wou komme... om de zak te krijge. De rest en `t grôôtste dêêl van `t boek gaot over `t baggerwaarek en 't zwaareve over hêêl de wêrld.

Opao de Bruin, de mandemaaker, weunde in de Selonstoep en in `t stuksie griend achter de stoep gonge we fikkie stoke, aerepels poffe en hutte bouwe. Dà kaareksie in de Zoutstoep was i m'n jeugd al bakkerij De Merba en `t schooltjie omgebouwd naer weuninge. De bovemêêster in `t boek hiet Berrekbove, de echte bovemêêster hiettende Bokhout. Mêêster De Vries staot in `t boek van Bouwman beschreve as `n vent van 'grôôt germaons gestalte.' Mêeter Van Eijk van dà schooltjie had as bijnaom 'de reus'. Faaite en fictie lôôpe hier deur mekaor heene. Mor wie was Bas Bouwman nou aaigelijk? In krante van de jaere 50 vong `k êên onschaarepe foto, affertensies voor z'n boekverkôöp en dat ie in 1895 gebore is en vedder hêêlemael niks. `t Boek Zwervende Houtvoeters is graotis (digitaol)! <https://www.dbnl.org/titels/titel.php?id=bouw031zwer01>

Een Mandemaokertie

