



## **Meziek afspeule**

Toe 'k nog 'n klaain jong was, sting d'r al 'n plaetespeuler in de huiskaomer. 'k Schrijf plaetespeuler, mor volleges mijn noemde we dà toe ok al 'n pickup. M'n ouwers hadde mor 'n paor 45 toere plaetjies, zôôgenaomde singeltjies. Mè twêê of drie singeltjies bè je gaauw klaor, dus dan wiere ze nog mor 'n keer gedraaid. Zôôdoende hè 'k nou 60 jaer laeter een hekel aan 't nummer Send Me The Pillow You Dream On omdà 'k 't nummer honderde kere gehoord het. 't Wier gezonge deur Conny Francis en die kon toch echt wel mooi zinge. Dát dan weer wel. In de jaere 60 kwam d'r 'n hêêle gollef van nieuwe meziek, the Beatles, the Rolling Stones, the Byrds, the Kinks en Bob Dylan netuulijk. D'r kwamme ok radiostesjons zôôas Veronicao en Luxemburreg die dà soort meziek dag en nacht liete hore. M'n twêê ouwere broers spaorde d'r zakgeld op om bij Kwint in de Kaarekstraet 'n singeltjie te kôope. In die tijje zat m'n vaoder buitenaf in de Perzische Gollef op 't olie aailand Kharg (spreek uit Garg). Toe die nae 'n jaer mè verlof thuis kwam, wier die onaangenaom verrast deur die mederrene meziek. Aamel snotaope die nie kanne zinge en nôôdig is naer de kapper mosse gaon zeej die. Over de Rolling Stones zeej die: over 'n paor jaer hoor ie niks meer van die loi. Dà was 'n inschattingsfout die

veul ouwers toe maakte. De meziek die we vroeger thuis draaide neem ie de rest v`a je leve as begaozie m`e je mee. Z`o`o`as soulmeziek: Wilson Picket, Al Green, Ray Charles en Otis (die d`o`o`d is) Redding. Folkmusic: Dylan, Donovan, Joan Baez, Willy Nelson, Melanie. En de blues netuulijk: John Mayall, Eric Clapton, Peterr Green en Cuby and the Blizzards van `t Drentse platteland. Ok ouwe bandopnaomes uit de jaere 30 van Robert Johnson wiere uit de arrechieve gehaald en weer op vynil uitgebrocht. Om van aal die meziek elpees te gaon k`o`o`pe was nie te betaole, dus daerom wiere ze gel`e`nd van vriende of femilie om ze op te neme op `n bandrecorder en laeter op `n cassettebandjie. Onderlest kwam `k op zolder nog `n d`o`o`sie m`e cassettebandjies tege. Tja, w`a m`o` je d`r aailijk nog mee? De cassetterecorders staon al in `t meseum voor beeld en geluid, dus weg d`r mee. Met `n z`o`o`genaomde streamingsdienst voor meziek hoef ie g`e`n meziek meer op te neme. M`e bev`o`beld Deezer of Spotify k`a je temet aalle meziek die d`r ooit gemaakt is overaal afspeule. Gewoon thuis of onderweeg op ie tillefoontjie of tablet. Je stop `n paor oordoppies `i je h`o`d en luistere mor. Werschijnlijk aalle meziek van Antonio Abbatini t`o Bernard Zweers en van Abba t`o ZZ-Top. Toch mooi d`a dut vendaeg d`n dag aamel ken toch?

Mandemaokertie