



Daegchie vaere...

Een dag op 't waoter is aaltijd aangenaom. En veraal as ie aan boord kan van een wel hêël bijzonder bôtjje. De 'Veerdienst 3', gebouwd in 1898 as stôombôt, in 1938 is t'r een Bolnesmoter ingezet en veule jaere gevaere as voetveer tusse Dordt, Paopendrecht en

Zwijndrecht. Op een gegeve mement zijn ze d'r mee gestopt omdat 'r mederrene schepe kwamme. Meschie wel een wonder dà dut mooie schip nie naer de slôp gegaon is.

De 'Veerdienst 3' is een juwêël van een schepie en hoort nou bij 't Binnevaertmeseum.

't Vakmanschap straolt 'r af, kijk maor is naer zeeg- en dekrondte. Zuk mooi vakwaarek zie je nie meer. Op de foto zie je de 'Veerdienst 3' wegvaere vanuit de haove van 't Plaetjje.

Op d'n achtergrond zie je de Slierechse spoorbrug.

Op de voorgrond zie je 't ponton waer de 'Veerdienst 3' net is losgemaakt. Aan d'n aandere kant van 't ponton leg de stôombaggermeule 'Friesland'. Aan boord van de 'Veerdienst 3' zitte 35 opvaerende die net 't Baggermeseum hebbe bezocht.

Da's een onderdêel van 't daegchie vaere. In d'n ochend wordt 't daegchie vaere begonne bij 't Binnevaertmeseum aan 't Wantij in Dordt. Daer wor íe ontvange met een baksie koffie en deur binnevaertmense rondgelaaid in 't meseum, aan boord van een ouwe douwbôôt, gekoppeld aan een lesbak, dat schrijf ie aailijk op z'n Engels, as lashbarge. Nae kennes maoke met 't Binnevaertmeseum gao je aan boord van de 'Veerdienst 3'. De Prins Hendrikbrug gaot ope en dan vaer ie 't Wantij op, een mooi togchie deur de Biesbosch. Tijdes de vaertocht deur d'n Biesbosch kà je aan boord van de 'Veerdienst 3' een brôôdjie ete as ie 't vooruit laet wete. Viao 't Moldiep kom ie in de Helsluis. Nae 't schutte vaer ie de Beneeje Maarewede op en en langs de Slierechse kust richting 't Plaetjie.

Aangekomme in de haove van 't Plaetjie wordt 'r afgemeerd aan 't ponton bij de baggermeule. Daer staon mense gerêêd om vast te maoke en neme de passezjiers mee naer 't Baggermeseum. Daer wordt 't êên en aander verteld over 't verleeje en 't hede van de wèrld van baggeraers. Haalleverwege de middag wor ie truggebrocht naer 't staaiger en gao je weer aan boord van de 'Veerdienst 3'. Trosse los richting Dordt. Deurgaons wordt 'r ok nog een rondjie langs Dordt gevaere, zô ongeveer tot aan d'n Dordtse spoorbrug. Dan vaer ie 't Wantij weer op om af te mere bij 't Binnevartmeseum waer ie in d'n ochend begonne ben. As ie meer wil wete mô je kijke op de website van de 'Veerdienst 3'.

Zeun van Sjorse