



t Hè niks te maoke mè de jaerwisseling

Van nieuw naer oud...

't Hè niks te maoke mè de jaerwisseling, maor mè wà we nou de ouwe uitbraaijing noeme. D'r zit 'n verhuizing aan te komme en dan mot jie nôdgedwonge opruime. Zô 'n bietjie aalles gao deur je hande en dan mò je beslisse of ie 't naer de kringlôöp brengt, de gemêente wurref of dà je 't in 'n verhuisdôôs doet. Dinger die op Slierecht slaon, gaon naer de Historische Verêêniging. Jaere geleeje ben 'k in 't bezit gekomme van 'n ouwe plaet van de 'Verêêniging Slierecht Vooruit'. Zô rond 1910 hà je in Slierecht een zôôgenaomde Debating Club. Dà wazze vooraanstaonde mense uit ons durrep, zôôas d'n huisarts doctor Pieter Langeveld. Wie d'r ok in 't clubpie zat was dominee J.W. Lieftinck. In dien tijd hà je aallêên d'n dijk en stoepe waer geweund kon worre. Langeveld kwam op 't idee om de buitedijsks gelege zandplaete te gaon inpoldere en uitgraeve.

D'r wazze vroeger drie zandplaete in de revier. 't Dichste bij d'n dijk lag de Kaarekeplaet. een lange

smalle zandplaet. 't Meuleplaetjie lag iets meer naer 't weste. Dat hiet nou 't Plaetjie. Verbij de Kaarekeplaet, richting de revier lag 'n grôte zandplaet, de Huibert de Baotplaet. 't Idee van Langeveld kreeg steun van de wethouwers Johannes Kraaijeveld, Cees van Rees en d'n appetheker van den Houte Willems. Burregemêester Drijber en de gemêenteraad vollegde pas laeter. Baggerbedrijf T. den Brêjen van den Bout kreeg end 1914 opdracht voor 't uitvoere van 't baggerwaarek. Zôdoende kwam d'r een gemêentehaove en veul plek voor huize en febrieke. De wurref 'De Klop' wier verplaetst van Zuilen in Utrecht naer Slierecht in 1916. 't Wurrefie was in 1913 opgericht deur de Slierechse zwaogers Kraaijeveld en Van Noordenne.

Op de getekende luchtfoto zie je d'n dijk en de nieuwe uitbraaijing buitendijks. De wurref 'De Klop vernoemd naer 't fort De Klop bij Zuilen, is aal ingetekend. Wà nou de Maarewestraet is, kà je goed zien, een twêebaons weg en zellefs naer 't noorde deurgetrokke tò ver over 't spoor, nog verbij Wengerde. De Maarewesingel, sunds 1954 Odderjaon Vollekeringel, leg langs de revier. Doctor Pieter Langeveld het de voltooiing van z'n idee nie meegemaakt, hij overlee in 1916. Uit eerbied voor deuze grôte Slierechter wier 't mooiste plaain naer hum vernoemd. In 1923 wier op 't plaain 't nieuwe raedhuis geopend deur burregemêester Koos Drijber, die laeter iets vedderop vernoemd wier op 't Drijberplaain. Op de foto is ten noorde van d'n dijk de spoorlijn te zien, in 1885 in gebruik genome. 't Klaaindiepie en 't Middeldiepie zijn nae de Waotersnôd van 1953 gedempt. Zô kom ie nog is wà tege as ie je huis uitruimt.

Zeun van Sjorse