



'n mooi fotoochie uit 1952

D'r wazze vroeger Maertschoole

De 'Maertschool' ontsting in Nederland nae de geboortegollef van nae d'n Twêêde Wêreldoorlog. Een grôôt aantal kaander die nae d'n teldaotum van 1 oktober nie naer de lêêgere school konne, wiere opgevange in de 'Maertschool' waervan 't schooljaer liep van 1 maart tot 1 maart in 't daeropvolgende jaer. Daerdeur ontstong, om 't onderschaaid met 't gebruikelijke schooljaer aan te doije, ook de taarem septemberschool. Nae verlôop van enkele jaere wier de maertschool opgehewe.

Naedêel aan 't end van de zesde klas op de maertschool was dà veul vervollegschoole pas op 1 september begonne. Daerom wier d'r op de maertschool een zeuvende klas gecreëerd waer - mêêstal allêên- de leerlinge die naer de HBS, MMS, of 't Lyceum gonge, extrao voorberaad wiere op dat

vervollegonderwijs. Wie naer de vakschool of de ambachschoon of de uloo / mulo gong, kon wel in maert overstappe.

Zôôdoende kon ik – gebore op 7 maert – zonder bijkommende haoperinge – overstappe naer de ULO-schoon aan de Willeminastraet. Ik behoorde daermee tot de jongste leerlinge van de klas. Die schoon was vroeger 'n grôôte lêêgere schoon gewist aan de Wilhelminastraat (toe schoon 6 genaomd) en telde nogaal wat leegstaonde lekaole. Naer mijn wete wazze d'r mor 4 lekaole in gebruik. 't Aantal leraere was ok mor op êên hand te telle. Vier stuks en die mosse dan wel les geve in aalle vakke in de vier klasse... Dan most ie wel van hêêl veul marte thuis zijn! D'r was daer ok nog een medegebruiker... de belastingdienst.

Aan 't begrip 'maertschoon' is in laetere jaere een end gekomme deur 'n nieuw toelaetingsbelaaid. Kaainders konne toen 't hêêle schooljaer toegelaete worre rond hullieze 4^e jaer op de kleuterschoon en konne rond 't 6^e jaer naer de lêêgere schoon. Nae 't saomengaon van kleuter- en lêêgere schoon tot baosisschoon verlôop d'n overgang nog soepeler.

Bij de genoemde Uloschoon verdween d'n extrao exaomeklas en deeje de 4^e klassers endexaome in 't Dordtse 'Kunstmin'. Een kollesaol gebouw dà veul indruk op me maakte. Van de week wier 'k herinnerd aa m'n schooljaere. Bij 't doorsnuffelen van fotobestande kwam 'k 'n ouwe foto tege. Kindere van de leraer Engels, die ons 't vak Franse taol bijbroch, hadde me die 'n tijdje geleeje gestuurd. Hoewel 'k nie op de kiek stong – 't was van 'n klas voor mijn – herkende ik veul mede oud-leerlingen en vong 't wel leuk de foto bij dut verhaol te plaetse. Werschijnlijk worre daerdeur meer 'jongeloi' uit die tijd aan heulieze schooljaere herinnerd!

Bas Lissenburg