



### **Pret aan 't water in vroeger tijd**

'Overdiep', tegenover Sliedrecht, was en is voor velen een mooi gebied om er op 'n mooie dag naar toe te gaan. Zelfs toen het woord recreatie nog nauwelijks bekend was, ging men er al heen. Van Baanhoek tot aan het andere eind van Sliedrecht werden de strandjes per roeiboot of kano bezocht. Het Sliedrechtse gebied is helaas in later tijden 'verkocht' aan Dordt. Nou ja, nu kunnen we heerlijk recreëren in de 'Merwelanden'.( B.L.)

### **Zeumervekansie in d'n Alblasserwaard**

As ie aan schoolkaander vraegt of ze nog weggaon in de schoolvekansie, dan weet jie soms nie wà je hoort. "We gaon drie weke naer Frankrijk met de caravan." "Aaltijd gao me naer Surinaome, daer weun m'n oma en de familie." "Wij gaon naer Thailand met een vliegtuig." "Ik gao zes weke op vekansie. Eêst drie weke mè m'n vaoder en z'n vriendin naer Itaolië en dan nog drie weke mè me moeder naer de camping wà m'n opao en oma in Drenthe.

Netuurlijk zijn d'r ok kaaiender die thuis blijve. Ok die kunnen 't prima naer d'r zin hebbe. Tevaallig hè me 't deuze week verschaaijene kere mè bekendes over vroeger gehad. Wat een fêest was 'n daegchie naer 'Overdiep'. Gewoon



met 'n ploegchie in de roeibôôt, en je had een onvergetelijken dag. Brôôd mee in 'n pepiere kokertie, een beugelfles mè kraonwaoter of aamaoklimenaode, en as ie geluk had ok nog een appeltjie en een snoepie. Wie kon d'r 't harste zwemme? Wie had 't êeste vier mosselschellepe opgedoke? Indiaontjie speule as ie je hêemel van top tò têen ingesmeerd had mè blubber. Joelend in 'n sliert 't strandjie weer opholle om de ouweloï te laete schrikke, die dat dan weer prachtig meespeulde en zôôgenaomd van schrik de revier inholde waer een kostelijk spetterfestijn op vollegde. Onvergetelijk en prachtige herinneringe ...

Een daegchie Wantijbad in Dordt was ok een grôôt fêest. Dat was mooi! Wat een schôn blaauw waoter! Op de fiets mè Jannekes langs de meules naer heur familie in Streefkaarek en daer lekker in 'n slôôtjie vaere met 'n schouw. Of zwempakke mee en deur de griendjies naer de strandjies aan de Lek. Laeter kwam 'De Put' in Otteland d'rbij, ok aareg leuk. Elleke keer namme me près aandere wegchies, zô leerde me d'n Ablasserwaard kenne.

Afgelôope zaeterdag gonge me een endjie fietse naer buite de Waoterpoort in Gurrekom. Wat een kostelijk vekansieteraain is dat nog aaltijd. Druk en gezellig! Met een prachtig uitzicht op de strandjies van Overdiep. 't Was t'r bekant nog drukker as vroeger. Weet jie wà wel opvaallend was? Niks gêen houte roeibôôte meer, mor prachtige sloepe en jachies mè staareke metorre. Ik kon nie zien of d'r ok modderige indiaontjies rondholde, mor 't was een prachtig gezicht.

Trewijl `k aan jullie m'n verhaoltjie vertelt, zijn d'r een hêel stel jonges aan 't voeballe op 't trapveldjie, een maaisie is bloempies aan 't plukke, een oma voert de eendjies mè twêê klaainkaander en de twêê jeugdige visserties hebbe al vier baersies gevange. Of ze nou thuisblijve of ver weg gaon, hopelijk kanne ze laeter nè zô blij trugkijke op d'r jeugd as wij!

Korsjonno