



Naeltwijck



Lockhoorst



Niemants Vrient

Website www.historie-sliedrecht.nl
 Facebook www.facebook.com/historie-sliedrecht
 Twitter www.twitter.com/@HSliedrecht
 Email info@historie-sliedrecht.nl
 Rekening NL55 RABO 0132 1263 54

Historische Vereniging Sliedrecht

NIEUWSBRIEF (oktober2020)

1. Inleiding.
2. Rabo Clubsupport.
3. Op zoek.
4. Betalen contributie 2020.
5. Schenking.
6. Gewoon leuk.

1. inleiding:

Toch weer een wat uitgebreidere nieuwsbrief, want bij het uitkomen van deze nieuwsbrief zitten we waarschijnlijk middenin de 2^e Coronagolf. Omdat wij nu geen lezingen en/of reisjes kunnen organiseren, hopen wij middels deze nieuwsbrief toch met u in contact te blijven.

Naast alle narigheid van het Coronavirus, levert het ons ook weer mooie berichten op. Zo lezen we dat, omdat reizen niet zo gemakkelijk is, de mensen (ook jongeren) meer aandacht krijgen voor hun naaste omgeving.



2. Rabo ClubSupport:

Ook dit jaar is het weer zover en houdt de Rabobank vanaf 5 oktober t/m 25 oktober onder haar leden weer een actie waarin u onze vereniging kunt aandragen voor een mooi sponsorbedrag. Doe mee en geef uw steun aan de HVS. Hoe te handelen: ga op uw computer naar internet en zoek op www.rabo-clubsupport.nl/lek-en-merwede/deelnemers en zoek onder deelnemers onze vereniging op.

3. Op zoek:

Wij zijn op zoek naar (oud)leden die ons kunnen voorzien van een mooi verhaal dan wel een herinnering van de beginperiode (bijna 40 jaar geleden) van onze vereniging.

4. **Contributie:**

Er zijn nog altijd een aantal leden die de contributie nog niet hebben betaald. We zouden het zeer op prijs stellen als u het bedrag alsnog wilt overmaken.

5. **Schenking:**

Diverse krantenartikelen uit de Merwebode van 1935/36 van mevr. Ge Slob-Vet uit Giessenburg.

6. **Gewoon leuk:**

DE NACHTSCHUIT IN...

Aan het eind van de maand oktober gaat de wintertijd weer in. Om precies te zijn, in de nacht van 24 op 25 oktober zal de klok een uur worden teruggezet. "Een kort nachie zôôgezeed", op z'n Slierechs.

Voor veel mensen is het weer even wennen die verandering van tijd. Het is halverwege oktober al vroeg donker 's avonds. Bij het ingaan van de wintertijd is het dan wel een uur later voor 't donker wordt, maar dat is maar even. De donkere winterperiode is aangebroken.

In het jaar 1977 werd de zomer- en wintertijd in Nederland ingevoerd. De wintertijd die wij nu kennen is de oorspronkelijke tijdsrekening in Nederland. De klok een uur vooruit zetten in het voorjaar en een uur terug in de herfst komt voort uit de twee energiecrises begin jaren zeventig. Het idee was dat het energie zou besparen.

In Sliedrecht bestond vroeger het gezegde: "1 augustus, acht uur de lamp aan". Let er maar op als het volgend jaar weer 1 augustus is, dan zal rond negen uur de lamp aan moeten, gerekend met de nu nog geldende zomertijd. In het Europees parlement gaan in toenemende mate stemmen op om de zomertijd af te schaffen. Voordat alle landen het hierover eens zijn zal het nog wel even duren voor het verschil in tijd verleden tijd zal zijn.

De uitdrukking "de nachtschuit in" werd vroeger wel vaker gehoord als de herfst begon en de donkere tijd aanbrak. De winterperiode heeft ook wel weer zijn charme. Maar wat voor de één een knusse lange winteravond is, zal door de ander geheel anders ervaren kunnen worden.

De ijsbaan aan de Lijsterweg zal weer onderwater gezet worden, of er geschaatst zal gaan worden is niet te voorspellen.



Zoals u weet is onze fotoclub iedere maandag actief om oude foto's te scannen om ze zo voor ons nageslacht te bewaren. Heeft u nog oude foto's van Sliedrecht, en wilt u ze van de hand doen, denk dan aan ons. Ook kunnen we foto's scannen en daarna u de originele foto weer teruggeven. Wij zijn niet alleen op zoek naar hele oude foto's, maar bovenal foto's uit de 70^e en 80^e jaren. In deze periode zijn er veel foto's in winkels van toen gemaakt. Maar we denken ook aan foto's van het overdekte- en het openlucht zwembad, festivals en andere feesten. Alles is welkom.

Bijna iedereen koopt tegenwoordig wel eens iets online. Bezoek onze webwinkel en plaats eens een bestelling voor een boek of iets anders. Op die manier heeft u iets moois en levert het voor de vereniging nog wat inkomsten op.