



## GRÔÔTE BÔÔTE

Op 't fotochie bij dût verhaoltjie zie je een kêêt van Aoderjaon Volleker. Een bietjie deftige kêêt aagelijk. Dat komp omdat 't êêst een weunhuis is gewist van een hôôge baos van Vollekere.

Bij Volleker wouwe ze aal een pôôsie een amparte afdêêling voor de sleephopperzuigers.

't Weunhuis wier omgebouwd tot waarekkêêt. We begonne daer met een hôôfduitvoerder, een technische dienstman, een waarekboekhouwer en een kok. Een kok was nôôdig want we kregge veul anlôôp die kwamme mee-ete. 's Maondassoches wazze me rond zeuve uur al op 't waarek en vrijdas gonge me rond zes uur 's aeves trug naer Slierecht.

Voor de kêêt stinge twêê vlaggemaste. Bij hôôgtijdaege van koninklijk huis wier de vlag gehese. In d'n andere vlaggemast hing dan de maotschappijvlag van Volleker. 's Aeves, as t'r ontvangst was, kò je tillevisie kijke. Een klaain zwart-wit kassie. Veul was 't er nie te zien en d'r was òk aagelijk gêên tijd voor.

D'n donkerblauwe oto is een Peugeot 403, met versnellingspook aan 't stuur. D'n oto ree hêêl goed en de bezine was in 1966 nog 35 guldecent de liter. In de weekende gonge me d'r dikkels mee op stap, naer Braobant bevôôbeld. Je kon d'r wel mè z'n zesse in.

De kêêt sting aan de Noordzêêweg in Rozenburreg. Faailijk is die weg een lange strôôk grond tusse de Nieuwe Waoterweg en 't Calandkenaol. Vanuit de kêêt keek ie zô op de Waoterweg.

Veul grôôte bôôte voere bekant onder je raomd deur. Tankers die naer de Botlek mosse om olie te losse bij de grôôte raffinaoderije. Je zag ôk veul schepe die naer zêê gonge. Zô hê 'k de Nieuwe Amsterdam nog zien vaere en de Rotterdam, die nou vast voor de wal leet in Rotterdam.

'k Maakte vaak foto's van bijzondere momente, zôôas toen 't vliegdekschip 'Kaorel Doorman' voor 't lest uitvoer; verkocht aan Argentinië. Tijdes de Falkland Oorlog in 1982 is tie lek geschote en gezonke.

Aal taomelijk gaauw mosse me naer een aandere kêêt vanweges een grôôt waarek, de verbrêejing van 't Calandkenaol. De ploeg van de hoppers kreeg een nieuwe kêêt, meer naer 't weste en dichter bij zêê, aan de sleeboôthaove, die aailijk de Scheurhaove hiettende. Vanuit de nieuwe kêêt keek ie op zêê en met een veerekijker kô je de sleepoppers zien vaere. Hoek van Holland zag ie òk, vanwaer de veerbôôte naer Engeland aankwamme of vertrokke.

Somtije rij ik de Noordzêêweg nog wel-is hêêlemael uit. Op de plek waer de kêêt gestaon het lôöp ik dan eve een rondtjie. We waarekte daer vaak mè vier, soms vijf hoppers in de Europoort, Botlek en op zêê, voor 't baggere van de Eurogeul. Mooie tijd, prachtig waarek.

Zeun van Sjorse