

HISTORISCHE VERENIGING SLIEDRECHT

Alles gaat voorbij, behalve het verleden



Website: www.historie-sliedrecht.nl

Secretariaat: Stationsweg 43, 3362 HA Sliedrecht / secretariaat@historie-sliedrecht.nl / 06 284 50 179

Bank: NL55 RABO 0132 1263 54 t.n.v Historische Vereniging Sliedrecht

Nieuwsbrief oktober 2023

- 1. Ledenavond 12 oktober, lezing Ad van Liempt over 'De roaring fifties. De vernieuwers van de jaren vijftig'.**
- 2. Terugblik braderie en dagreis.**
- 3. contributie.**
- 4. Wist u dat.**
- 5. Schenkingen.**

1. Ledenavond 12 oktober, lezing Ad van Liempt over 'De roaring fifties. De vernieuwers van de jaren vijftig'.

Saai. Sloom. Duf. Om de jaren vijftig te beschrijven hebben we meestal genoeg aan woorden van één lettergreep. Maar dat beeld is toe aan herziening. Steeds meer wordt duidelijk dat juist de jaren van de wederopbouw allerlei belangrijke vernieuwingen met zich meebrachten, aangejaagd door visionaire, volhardende mensen met een vastomlijnd plan voor een betere toekomst. Aan de hand van een aantal pioniers uit de jaren vijftig rekt Ad van Liempt in een meeslepend verhaal af met het beeld van een benauwd decennium waarin niets gebeurde.

Het zijn stuk voor stuk fascinerende persoonlijkheden, aan wie we veel te danken hebben en die ieder op hun eigen terrein duidelijk maken dat de jaren vijftig oneindig veel opwindender waren dan de meeste mensen tot nu toe dachten.



Bron: ANWB fotoarchief

Ad van Liempt (1949) is journalist, schrijver en mede-bedenker van het programma *Andere Tijden*.

Zijn boek *De roaring fifties* is verschenen bij uitgeverij Balans.

Locatie : **Het Griendencollege**, Prof. Kamerlingh Onneslaan 109.

Zaal open : vanaf 19.00 uur.

Aanvang : **19.30 uur.**

Leden gratis, niet leden betalen € 2.50.

U kunt zowel contant als per pin betalen.

Besluit u op deze avond lid van onze vereniging te worden, dan is ook voor u de entree gratis.

Consumpties zijn voor €2.—verkrijgbaar.

2. Terugblik braderie en dagreis

Braderie:

9 september: Living Statues and Art Festival, Open Monumentendag, raadhuis 100 jaar en braderie. Wat willen we nog meer in Sliedrecht. De HVS stond die dag met een kraam vol oude boeken, oude Periodieken en oude ansichtkaarten voor het Sliedrechts Museum. De spullen mochten dan niet van recente datum zijn, maar zoals u in de kop van onze nieuwsbrief altijd weer ziet staan: alles gaat voorbij, behalve het verleden. En zo zijn al die oude verhalen nog net zo levend en boeiend als in de jaren dat ze uitgegeven of verteld werden.

Door het warme weer was het peechies zwêête achter de kraam. Op de Kerkbuurt was het vrij rustig. Het strand en het water trokken de mensen weg van alle activiteiten. Ondanks dat was het een gezellige dag, de kelder is weer iets minder vol en dat was nu net de bedoeling.

De dagreis.

Op zaterdag 16 september vertrokken we om 08.30 uur vanaf het Dr. Langeveldplein met 52 personen richting Zeeland. Het zonnetje scheen toen al een pit in de grond. De reis verliep zonder problemen. Ik had richting Zeeland toch wel wat oponthoud verwacht. Het werd ook op die zaterdag namelijk schitterend strandweer. Maar voor 10.00 uur arriveerden we al op Neeltje Jans. Zoals we de bus waren ingestapt (met zon, vrolijk en met heel veel zin in het uitje) zo stapten we ook weer uit. Het begon al goed. We kregen een heerlijke bak koffie met een enorme appelpunt. Terwijl we nog zaten te genieten, kwamen onze gidsen er al aan. Zij namen ons in twee groepen mee over het werkeiland. De



meesten liepen mee, een enkeling maakte gebruik van het treintje dat dezelfde route reed. Onze gids vertelde over de bouw van de Oosterscheldekering, over het onderwaterleven in de Oosterschelde tot aan de windmolens op het eiland toe. De Zeeuwse zilte lucht, het zonnetje, de lol die we hadden en het verhaal van de gids maakten het plaatje compleet. Eenmaal terug hebben we een film bekeken over de bouw van de deltawerken. Wat een werk hebben al die mensen toen verzet. Na de film konden we aanschuiven voor de lunch. Hierna zijn we op de boot gestapt. We hebben zo'n drie kwartier over de Oosterschelde gevaren. Na terugkomst was iedereen vrij om te doen/laten wat men wilde. De meesten gingen in de schaduw bij het restaurant een ijsje eten, glas wijn drinken of namen een lekker glas fris. Maar er waren ook diverse mensen die bij het zeeaquarium of bij de zeeleeuwenshow gingen kijken. De tijd vloog om. Maar ik was een zeer gelukkig mens toen iedereen om 16.15 uur weer veilig in de bus zat. Want tot twee keer toe waren we die dag iemand kwijt. Om 17.45 uur waren we weer terug bij het raadhuis in Sliedrecht. Wat was het een heerlijke, leuke en leerzame dag. We hebben echt genoten.

3. Contributie.

Hoewel de contributie voor het verenigingsjaar 2023 reeds voor 15 maart moest worden voldaan, is er nog steeds een groot aantal leden dat nog geen contributie heeft betaald. Maakt u het de penningmeester alstublieft een stuk makkelijker door per omgaande aan uw verplichting te voldoen. Betaling naar bankrekening **NL55 RABO 0132 1263 54** ten name van Historische Vereniging Sliedrecht. **Vermeld hierbij uw postcode en huisnummer** en of er sprake is van een gezinslid. Dit is van belang voor een juiste verwerking in onze administratie.

De contributie voor het jaar 2023 is onveranderd vastgesteld op € 20,00.

Is er nog iemand uit het gezin lid, dan is de contributie € 30,00.

4. Wist u dat.

Ons lid Joop den Hartog meldt het volgende:

Wist u dat bij de aanleg van de Oude Uitbreiding het eerste stukje straat van het Burg. Drijberplein, tussen de Oranjestraat en het toenmalige Drijberplein, vroeger Nic. Beetsstraat heette?

Het zal eind vijftiger, misschien begin zestiger jaren geweest zijn dat er een naamswijziging heeft plaats gevonden.

De Nic. Beetsstraat, waar ik geboren ben, werd Burg. Drijberplein.

Wij veranderden dus van adres zonder te verhuizen.

Waarschijnlijk heeft de straatnamencommissie van destijds bij de ontwikkeling van de Nieuwe Uitbreiding gemeend dat de namen van de straten, vernoemd naar schrijvers, bij elkaar in dezelfde buurt moesten komen, dus ging de naam van de Nic. Beetsstraat van de Oude Uitbreiding naar de Nieuwe Uitbreiding.

5. Schenkingen.

Een schenking van 11 films van Hans Romijn, die met een drone een groot deel van Sliedrecht anno 2023 heeft opgenomen.

Een schenking van een grote hoeveelheid foto's met betrekking tot het voormalige schildersbedrijf Van Es uit de nalatenschap van Arie Visscher (1922-2016) en Corrie Visscher-Muilwijk (1928-2023). Deze schenking mochten we ontvangen uit handen van Kees van der Sluijs.

Een schenking van Karel Lanser. Het betreft 3 dvd's over de bouw van de Oosterscheldekering en 2 dvd's van de watersnood 1953.